

# Den finaste årstiden

Av Stig-Arne Sköldberg

...Våren är den finaste årstiden.  
Man känner hur solen börjar tina naturen.  
Fåglarna sjunger i buskar och träd.  
Några samlar material till sina bon,  
medan andra redan föder upp ungar.  
Blåsippor, Vitsippor och Hästhov  
pryder backar och diken.  
Men det är fortsatt kallt på mornar och kvällar.  
Våren i all ära men någon riktig värme  
blir det inte så därför tycker jag att...

...Sommaren är den finaste årstiden.  
Lata dagar på stranden med bad och lek.  
Semester med spännande platser att besöka.  
Barnen kan springa barfota i gräset,  
och plocka maskrosor till mor.  
Man sitter i bersån och äter lunch  
medan den varma sommarvinden smeker oss.  
Man kan vandra i skogen och plocka blåbär.  
Fast det kan bli ganska hett och torrt,  
man svettas sitter mest still,  
så därför tycker jag att...

...Hösten är den finaste årstiden.  
Den höga klara höstluften fyller lungorna.  
Tänk alla vackra färger som träder klär sig i.  
Gult, brunt och orange, nog är det vackert.  
Nu är det svamptider. Svampkorgarna fylls.  
Kräftsquivorna löser av varandra.  
Man kurar skymning i goda vänners lag med tända ljus.  
Sedan kommer november och december,  
dessa trista månader med regn och slask.  
Dysterheten sätter in. Melankolin drabbar en,  
så därför tycker jag nog att...

...Vintern är den finaste årstiden.  
Snön lyser vit på fur och gran.  
Tomten har gjort sitt och drar sig tillbaka.  
Backarna fylls av glada barn som ropar:  
”se upp i backen annars får du en kula i nacken”.  
Det snöar och regnar och fryser på.  
Det blir glashalt på vägar och gator,  
så det gäller att se upp så man inte halkar.  
Många lårbenshalsar får sätta ”livet till”  
så det kan vara livsfarligt att gå ut.  
Bort med detta livsfarliga ytskikt.  
Jag älskar våren med sin pånyttfödelse  
så därför tycker jag att...

...Våren är den finaste årstiden.  
Man känner hur solen börjar...