

Ett förslag på den yttersta dagen

Av Stig-Arne Sköldberg

God dag herr Lieman, säg vad gör du här?
Du är inte så ofta sedd i dessa trakter.
Är du möjligen skickad hit utav Sankte Per,
eller är det kanske av andra mörka makter?
Är det redan dags för mig att betala livets pris?
Kan du och jag komma överens på något vis?
Nu skulle man haft glädje av sina kontakter

Att komma oanmäld och bara dyka opp.
Har du inte någon tanke på respekten?
Och utan någon diskussion på livet sätta stopp
Hur tror du att du uppfattas av släkten?
Men innan lien slår och du ska göra din plikt,
ska jag ge dig ett förslag så att du på sikt
blir rik. Fundera du på den aspekten.

Att alla, för varje liten uppskjuten dag,
en mindre summa till ditt bankkonto sänder.
Vad säger du om detta mitt förslag
för du har väl ändå lite fria händer.
Då dröjer det inte så länge innan du är rik
och behöver inte fara runt och hämta lik
Idén kan du sedan införa i andra länder.

Tanken var att jag om möjligt skulle få respit
med du verkar inte ett dugg intresserad.
Jag anar nog, trots allt, varför du kommit hit
nu är min bästa föredatum passerad.
Sluta dra mig i ärmen, jag får väl följa med,
trots att jag inte i förväg fått något besked
om att min hädanfärd var arrangerad.

Nu kommer frågan ska jag uppåt eller ner,
hissen den går säkert åt båda hållen.
Jag föredrar helt klart att få möta Sankte Per,
Han är mycket trevligare än den andra stollen.
Jag tror att jag har skött mig och levt ett ärligt liv
Fast, rent kyrkligt sett, har jag inte varit så aktiv
Men det är vår herre som har bollen.