

Tillfällig kärlek

Av Stig-Arne Sköldberg

Jag blev kär i en kvinna jag aldrig har sett
Det har aldrig hänt mig förut
Jag förlorade mitt både sans och vett
Som om allt förstånd tagit slut
Den första gång som vi talades vid
Var en gång när hon ringde fel
Hennes röst var så mjuk och lät så timid
Så vi satt där och prata en del

Jag har bara hört hennes vackra röst
När vi har talades vid i telefon
Det var en kväll, och jag skulle just
Låsa dörr'n och gå hemifrån
Hon sa hon såg fram mot att bli min vän
Jag trodde hon var nått för mej
Hon sa: jag ringer på fredag igen
Och jag kunde ej säga nej

Sen gick jag runt i ett salighets rus
Och såg fram emot hennes signal
Jag drömde om livet i sus och i dus
Fast min kassa som alltid var skral
Och så ringde hon, som avtalat var
Och berättade upphetsat att
Hon hade haft en dröm så underbar
Hon drömt om oss båda i natt

Så var det dags för vårt nästa steg
Nu ville hon träffa mej
Det kändes som om hon något förteg
När hon bjöd mej hem till sej
Hon bodde och jobbade på samma plats
Så hon föreföll rätt ambitiös
När i röd belysning jag i trans försatts
Sa hon att hon var massös

Massage skulle nog kunna göra mig gott
Specialpris skulle jag få
Sedan hon börja massera så smått
För en tusenlapp eller två
Vi tog oss en drink varefter hon sa
I natt ska du få vad du vill
Då tog jag upp plånboken och gladelig la
På bordet en tusenlapp till

Hur det sedan gick kan ni nog räkna ut
Hon sov när jag steg opp
Hon hade inte en tand i sin trut
Tänderna låg i en kopp
Och huvet på kudden såg ut som en boll
Det fanns ej ett endaste strå
Utan tänder och hår såg hon ut som ett troll
Jag ville snabbt där ifrå´

Jag förstod varför mun hennes kändes så len
Och huvudet verkat så glatt
Från tänder och hår hon varit helt ren
Hon peruken av huvudet tatt
En omöjlig kärlek som blev ganska dyr
Vår saga fick ett hastigt slut
Nu, tänkte jag, är det nog bäst jag flyr
Jag klädde mig fort och smög ut